

Op genderreis

Genderidentiteit gaat over hoe mensen zich voelen. Wanneer je in een vrouwenlichaam geboren bent kun je je natuurlijk vrouw voelen. En dat geldt ook als je in een mannenlichaam geboren bent. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Iemand met een vrouwenlichaam kan zich man voelen en omgekeerd. Mensen kunnen zich ook een beetje man of een beetje vrouw voelen.

Over gender wordt heel veel gesproken en geschreven en veel mensen vinden er iets van. Daarom gaan de schrijvers van dit boek, Wendie en Bianca, met zes kinderen op genderreis.

Soms past het lichaam waarmee je bent geboren goed bij je en soms voel je van binnen dat het veel beter zou passen als het anders was. Je voelt de behoefte je anders te kleden of een andere naam te kiezen die beter bij je past. In korte verhaaltjes kun je lezen wat de kinderen ontdekken over je anders voelen en hoe mensen daarop reageren.

Ook vind je praktische informatie over zaken die te maken hebben met gender en kun je leuke opdrachten maken om uit te vinden waar je zelf bent op je genderreis.

Op genderreis is een lees- en werkboek voor kinderen in de basisschoolleeftijd die vragen en gevoelens hebben over hun gender en voor kinderen en volwassenen die er meer over willen weten.

Het onderwerp roept veel ophef en weerstand op. Heldere informatie en ervaringsverhalen kunnen zorgen voor beter begrip binnen gezinnen, de zorg en het onderwijs.

**ISBN:**

9789085604242

Auteurs:

Bianca Franse, Wendie Avila-Michel

Meer info:swpbook.com/2762