

Veel personeel gewenst

Honderd en één verhalen over werk



ISBN: 9789088505270

Auteur: Willem de Vos

Prijs: € 8,90

www.swpbook.com/1758

Volgens een oud Joods en Arabisch gebruik wens je iemand veel personeel als je een hekel aan hem hebt, want personeel levert wel eens gedoe op. Deze verhalen gaan over dat gedoe, maar ook over arbeidsvreugde, over vreugdeloze verhoudingen en over werkgevers en medewerkers die het samen goed hebben. Verhalen met een grijns en met een knipoog, diepzinnig, luchtig of allebei. De meeste zijn als een spiegel waarin iedereen het zijne mag zien. Ze maken gedachten los waar redeneringen vastlopen en kunnen behulpzaam zijn om gesprekken op de juiste toonhoogte te voeren. Ze zijn van alle tijden, van oudsher of hedendaags. En ook al werken we in ons land gemiddeld nog geen 8 procent van ons leven, toch is werk belangrijk genoeg om ervan te verhalen.

Willem de Vos (1958) heeft inmiddels zo'n 10 procent van zijn leven aan betaald werk besteed. Als leraar, rector en organisatieadviseur, trainer en coach. En 0,5 procent van zijn leven aan het vinden, vertalen, bewerken en schrijven van verhalen met een moraal. Over kunst, zorg, communicatie, recht,

onderwijs, arbeid en nog veel meer levensthema's.

In dezelfde serie zijn de volgende titels verschenen:

En morgen gezond weer op

Ik bedoel maar!

In naam der wet!

Ik leg het je nog een keer uit!

Veel personeel gewenst

Daar zijn (geen) woorden voor

Ja baas!

```
var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};
```