

Ik ga naar papa!

over ouders in de gevangenis

Bij dit boek krijg je toegang tot gratis extra materiaal: het luisterboek, een e-bookversie en het begeleidingsboek voor hulpverleners, ouders en leerkrachten.

Elvira heeft haar papa al een tijd niet gezien. Eerst dacht ze dat hij in het ziekenhuis lag, ze dacht ook wel eens dat hij dood was. Gelukkig heeft mama nu verteld dat hij in de gevangenis zit en dat ze bij hem op bezoek mag. Elvira's hart klopt heel snel. Papa wil haar zien! Hoera!

Ik ga naar papa! is geschreven voor kinderen, ouders en hulpverleners die kinderen met een ouder in detentie begeleiden.

In de serie therapeutische kinderboeken zijn meer dan twintig delen verschenen, onder andere *Patja, de gevlekte panda; over adoptie en pleeggezinplaatsing, Oline het olifantje; over opgroeien met verslaafde ouders, Sanne; over mishandeling en negatief zelfbeeld en Pip; over opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek*. De delen verschijnen regelmatig in een nieuwe druk. In de hulp aan kinderen blijken zij een bruikbaar middel te zijn.

De auteur, Martine Delfos, is psycholoog en werkt met meervoudig getraumatiseerde kinderen en volwassenen. Voor de eerste therapeutische kinderboeken ontving zij de Wilhelminaprijs. Informatie over het werk van Martine Delfos: www.mdelfos.nl

Met illustraties van Sjeng Schupp.

Deze vierde herziene druk 2024 kwam tot stand in samenwerking met Expertisecentrum K I N D, Stichting Exodus Nederland en met subsidie van de Louisa Stichting.

**ISBN:**

9789085603818

Auteur:

Dr. Martine F. Delfos

Prijs:

€ 15,90

Meer info:swpbook.com/2698