

## Dagboek

### In het Ghetto van Warschau. Korczakiana deel 4

De Duitsers vallen september 1939 Polen binnen. Eind 1940 gaan de poorten van het ghetto van Warschau dicht. Tot de honderdduizenden gekooide joden behoren ook de arts, kinderboekenschrijver, opvoeder, pedagoog en weeshuisvader Janusz Korczak (1878-1942) en zijn weeskinderen. Overdag strijdt hij voor de overleving van zijn kinderen, vanaf mei 1942 houdt hij in de nachtelijke uren een dagboek bij. Het bevat aantekeningen over wat er om hem heen gebeurde en herinneringen uit zijn eigen leven. Zo ontstond een van de meest aangrijpende documenten uit het Warschaus ghetto. Samen met zijn kinderen en medewerkers wordt hij begin augustus 1942 gedeporteerd. Zachte lucht, musiceer over de zomerheide van Treblinka een requiem (Kondo)

**ISBN:**

9789066653924

**Auteur:**

Janusz Korczak

**Meer info:**[swpbook.com/269](https://swpbook.com/269)